



Berättelsen om hussvalorna Hemines och Hermione



Henrik Helling

Del 1. Hussvalan-Hemines är tillsammans med Hussvalan-Hermione. Dom bor under en lekstuga. Dom har fått 20 ägg genom åren. Problemet är att maten i området inte räcker. Dom planerar att flytta till taket på en restaurang. Men dom hinner inte bygga bo. Dom frågade grannarna om dom kunde vara barn vakt men dom hadde också problem med maten. Till slut fick dom tag i en vakt mästare. Nu har dom flyttat och har det bra. SLUT

Bild och text av: Henrik Helling



Berättelse om hussvalan Erick

Hussvala 31/5-11 Edda Unnerfelt

Klass: 3
västerhejde
skola

Visby
Gotland



Det var en gång en hussvala som hette Erickred.

Man Erick gillade att flyga så han flög och
då såg Erick en flicka som han blev kär i
och flickan blev kär i man Erick. Sen så byggde dom
byggde dom ett bo som var gjort av lera och saliv.
Sen så la de dom ägg och dom hade bestämt
att barnen skulle heta Max och Sara och Svante
och Alva. Sen när äggen hade kläckts
då skulle dom lärasig att flyga och

Bild och text: Edda Unnerfelt



Berättelse om nötveckan Alicia

Det var en gång en nötväcka som hette Alice. Hon ville ut på äventyr men hon var tvungen att stanna hos sin mamma och syskon. Det var tråkigt för Alice. En kväll bestämde hon sig för att gå ut på äventyr i skogen. Hon tog med i maskor. Nu har det gått en vecka. Maskarna börjar ta slut och Alice går mer och mer vilse. Nu Alice ser en annan Nötväcka. Den var snygg. Alice går till Nötveckan och frågar vad den heter. Nötveckan heter Alexander men Alice kallar den Alex. Alex blir kär i Alice, Alice blir kär i Alex.

Alex och Alice frågar Chans samtidigt och säger ja samtidigt. Dom parar sig och leger ägg. Alex ger mat till Alice. Nu klets äggen. Slut



Engla-Li Jonarv, Klass 2
Västerhejde skola, Gotland

Bild och text: Engla-Li Jonarv



Berättelsen om påfågelsögat

Det var en gång en påfågelsöga som
var ute och åt. Sen så gjorde han sej
till en puppa och kom ut sen i
gen och var en påfågelsöga. Så flög han
i väg och hittade en tjej och hon la
ägg hon la dem på ett blad och
dem var klabbiga så att dem inte skulle
ramla ner.



Thea Gillerfors, Klass 2, Västerhejde skola, Gotland



Berättelsen om hussvalan Peter



Det var en gång en Hussvala som hette Peter. Han bodde i Afrika vid hans favorit träd. Nu ska han flyga till Gotland. Hans fru är redan där. Han har hittat sin fru nu. Hon lägger 4 ägg. Nu är Peter 4 år och ungarna är 2 år. Lår senare så åker ungarna med Peter och hans fru det åker till Peters favorit träd. SLUT!

© Rasmus

Bild och text: Rasmus Påleborg