



Utmaningen 2014: Fortplantning

Temat för Utmaningen 2014 var fortplantning och Bi-lagan presenterar här ett bidrag från Räkans fritidshem i Stenungsunds kommun, en avdelning för barn i förskoleklass och årskurs ett.

Vi startade upp vårt tema under våren 2014 med växter. Vi började med sockerärter eftersom de är lättodlade, så att barnen skulle få se resultat.

Vi la ärtor i blöt och gjorde egna papperskrukor där vi planterade de grodda ärtorna. Barnen fick göra en ärtbok, där de ritade hur de gick tillväga. De fick även mäta hur ärtan växte och skriva i sin bok. Vi gjorde också diagram över ärtornas tillväxt på vår anslagstavla.

Vi fick låna en bit trädgårdsland av en kollega som bor nära skolan. Där planterade vi lök, potatis och sockerärter. Vid skol-

avslutningen fick barnen ta

hem sina ärtplantor tillsammans med en beskrivning över hur de skulle planteras.

Vid höstterminens start skördade vi potatis och lök. Sockerärterna hade inte överlevt sommaren. En av oss i personalen hade odlat morötter, vaxbönor, tomater, paprika, gurka, rödbetor, rödlök och lite örter, som hon tog med till skolan. Barnen skalade, skivade och hackade. Vi kokade soppa, gjorde sallad och kokade rödbetor. Sedan var det fest! Så avslutade vi växternas fortplantning.

Skolan hade under hösten tema bondgården och på fritids pratade vi om djurens fortplantning. Vi kom även in på svampar och deras fortplantning och plockade kantareller och lagade svampstuvning tillsammans ute i skogen. Det var mycket uppskattat!

Vi avslutade vårt tema om fortplantning med människan. Vi började med att dela upp barnen i två grupper som fick rita av kroppen i naturlig storlek för antingen en flicka eller en pojke och sätta ut fortplantningsorganen. Därefter pratade vi om hur kroppen fungerar, vad som händer när den växer, skillnader och likheter mellan könen och varför det är bra att det finns både flickor och pojkar. Detta väckte en del tankar hos barnen och vi pratade mycket om att min kropp är min kropp och den bestämmer jag över.

Det har återigen varit ett roligt tema!

Pedagoger på Räkans fritidshem
Stora Högaskolan, Stenungsunds kommun



Bilderna på denna sida är fotograferade av Emina Kumro och Susan Falk.